



# STANNA, MILO!

ÅSA STORCK

Hegas





# STANNA, MILO!

av Åsa Storck

*Illustrationer Andréa Räder*

**Hegas**



# 1

Milo är nervös. Det kryper och krälar i hans mage.

Han och Maria är på väg till skolan.

Skolan!

Milo kan knappt fatta det. Vad han har längtat efter att få gå i skolan!

Det är förstås Maria som har ordnat det.

Maria är snäll. Det är hon som alltid hjälper Milo och hans familj.

De lever gömda. Milo, hans mamma, pappa och lillasyster Rina.

Egentligen får de inte vara kvar i Sverige. De är utvisade.

Ändå hoppas de att någon gång få stanna.

Milo har inte kunnat gå i skolan förut. Han har bara flyttat runt, runt hela tiden.

Men nu har Maria fixat så att Milo ska få gå i skolan!

Milo vill gå dit. Det finns ingenting han vill mer.

Fast han önskar att det inte var just idag. Han känner ju ingen. Inte en enda i hela skolan.

Om inte ...

Milo vågar nästan inte tro det. Men han hoppas.

Tänk om Elias går i den här skolan! Elias, som är Milos enda riktiga vän.

Ändå vet ju Elias ingenting. Han har ingen aning om att Milo och hans familj inte får vara i Sverige.

Kanske Elias anar något, det vet inte Milo. Han har aldrig frågat.



Milo och Elias har aldrig pratat om skolan.  
De har mest spelat fotboll.

Bara en gång har Milo varit hemma hos  
Elias. Det var när Elias fyllde år.

Milo ler för sig själv när han tänker på  
det. Festen som han fick gå på till slut.

Tänk, att det ordnade sig!

Annars är det ingenting som har ordnat  
sig för Milo. Allt är bara fel.



## 2

Milo och hans familj har inget hem.

De bara flyttar runt och hoppas att ingen ska hitta dem.

De väntar och hoppas att det ska bli bra någon gång. Att de ska slippa gömma sig. Att de ska få stanna i Sverige.

Det var ju därför de flydde från det andra landet. Det gick bara inte att bo kvar där.

Då, för flera år sedan, trodde de att allt skulle ordna sig. Bara de kom till Sverige skulle allt bli bra.

Men så enkelt var det inte.

Maria är den som Milos mamma och pappa litar mest på här.

Maria har bott i Sverige i hela sitt liv.

Hon har en egen affär där hon säljer blommor hela dagarna.

När hon är ledig hjälper hon Milos familj. Hon hoppas också att de ska få stanna i Sverige.

Det är därför som hon hittar nya ställen åt dem att gömma sig på.

Maria ordnar annat åt dem också.

För ett tag sedan skulle Milos mamma och pappa skicka iväg ett brev.

Maria hjälpte dem med brevet.

Det var ett viktigt brev, det förstod Milo.

Men mamma och pappa ville inte säga något om vad det stod i brevet. Inte Maria heller.

Milo frågade inte mer sedan. Han bryr sig knappt längre.

Han orkar inte tänka på hur de har det.  
Att de kanske inte alls får stanna i  
Sverige. Och vad som kan hända om de  
måste åka tillbaka till det andra landet.

Det är ingen idé att vara orolig hela tiden.  
Milo kan ändå inte göra något åt vad som  
ska hända.

Nu är Milo och Maria framme vid skolan.

Maria vet vart de ska.

Hon går rakt in i skolan och genom en  
korridor. Sedan går hon fram till en dörr  
med en stor karta på.

Hon knackar på dörren och går in.

Milo sväljer. Sedan följer han efter.

# 3

I klassrummet sitter tre killar och två tjejer runt ett bord.

Alla stirrar på Milo.

En kvinna reser sig från sin stol och går fram till Maria.

De viskar lite med varandra. Sedan kommer kvinnan fram till Milo.

Hon har långt, ljust hår och ler mot honom.

– Hej! säger hon. Välkommen. Jag är din lärare och heter Lena.

Det är lätt att förstå vad Lena säger. Hon pratar ganska sakta.

Milo blir glad över att han fattar nästan allt med en gång.

Han är faktiskt rätt bra på svenska fastän han inte gått i skolan i Sverige.

Sedan blir han blyg. Han ser ner i golvet och får inte fram ett ord.

Någon vid bordet fnissar.

Milo blir varm om öronen. Det här går ju inte!

Han tvingar sig att titta upp igen.

– Hej, säger han. Jag heter Milo.

En stol längst ner vid bordet är ledig. Milo går dit och glider ner på stolen.

Några har börjat prata med varandra.

Milo tycker det är skönt att alla inte tittar på honom hela tiden.

Maria kommer fram till honom. Hon böjer sig fram och viskar i hans öra:

– Klarar du dej nu?

Milo tvekar. Helst hade han velat ha Maria kvar hela dagen.

Milo lever gömd med sin familj. De vet inte om de ska få stanna i Sverige. Milo kan bara hoppas och vänta. Under tiden får han börja skolan. Äntligen!

Första dagen i skolan går bra. Men redan andra dagen händer det. Polisen kommer till skolan och Milo väntar inte på vad som ska hända nu. Han springer därifrån så fort han någonsin kan.

*Stanna, Milo!* är en fristående fortsättning på *Milos flykt*. Läs även *Du klarar det Milo*, sista boken i prisbelönta serien om Milo.



Hegas

Art nr 434551

ISBN 978-91-7543-455-1



9 789175 434551

[www.hegas.se](http://www.hegas.se)

