

KIM & LINA Vilse i skogen

av Torsten Bengtsson

Illustrationer Kristina Grundström

**Läs även dessa spännande
böcker i serien:**

Kim & Lina badar en bil
Kim & Lina ensam hemma
Kim & Lina räddar Sture
Kim & Lina möter ett monster
Kim & Lina och en godisråtta

Hegas

Kim och Lina sitter i bilen. Mamma kör och pappa läser en karta.

Idag ska de åka ut i skogen. De ska leta efter svamp.

Kim vill vara hemma.

Han tycker att skogen är så stor. Han är rädd för att gå vilse. Vad ska han då göra?

Efter en stund är de framme.

Mamma kör in på en smal väg i skogen. Där går de ur bilen.

Solen lyser. Det är varmt för att vara höst.

– Det luktar så gott i skogen, säger mamma.

Kim sitter kvar i bilen.

– Kom nu, säger pappa.

– Jag kan sitta här, säger Kim.

– Jag tror han är rädd för skogen, retas Lina.

– Det är jag inte alls, svarar Kim och kliver ur bilen.

– Här finns inget att vara rädd för, säger pappa.

De följer en mjuk stig in i skogen. Nu ska de leta svamp!

Pappa har med sig en bok. I den finns bilder på svampar.

Han vill vara säker på att svamparna de hittar går att äta.



De letar och letar men hittar inte en enda svamp.

Då tröttnar Kim och Lina. De följer en annan stig in i skogen.

Här finns några höga stenar.

De klättrar upp på den högsta. Nu vill Kim visa sig modig.

– Titta när jag hoppar! skriker han.

Kim landar med en mjuk duns.

– Gör om det där om du kan, säger han.

Lina tittar ner på honom.

– Det kan jag väl, svarar hon och landar bredvid honom.

De hoppar flera gånger. Det är kul.

Sedan går de lite längre bort. Där rinner en bäck. De hoppar över den.

De ser ett träd som ramlat omkull.

