

# KIM & LINA möter ETT MONSTER

av Torsten Bengtsson

*Illustrationer Kristina Grundström*

**Läs även dessa spännande  
böcker i serien:**

Kim & Lina badar en bil  
Kim & Lina ensam hemma  
Kim & Lina räddar Sture  
Kim & Lina vilse i skogen  
Kim & Lina och en godisråtta

**Hegas**

Det är sommar. Kim och Lina är på landet.  
De hälsar på farmor och farfar.

Idag är Kim och Lina ensamma. Farmor  
och farfar är i stan. De ska handla mat.

Kim och Lina sitter under ett träd. Lina  
retas. Hon kastar kottar på Kim.

– Lagg av! skriker han.

– Jag är varm. Jag vill bada, säger Lina.

– Det får vi inte, säger Kim.

Kim och Lina får inte bada ensamma.

Farmor eller farfar måste följa med dem till  
sjön. Men nu är de i stan.



- Vi kan visst gå och bada. Vi kan ju simma, säger Lina. Vad kan då hända?
- Vi måste vänta på farmor och farfar. De kommer snart hem, säger Kim.
- Jag vill bada nu! skriker Lina.
- Det går inte, säger Kim.

Lina blir tyst en stund. Hon ser på Kim. Sedan viskar hon:

- Vi gör det ändå. De får inte veta det.

Kim ser på Lina. Hon är inte klok, tänker han.

Solen är varm. Kim vill också bada. Men tänk om farmor och farfar blir arga.

- Kom igen, säger Lina och kastar en kotte på hans ben.
- Sluta! skriker Kim.

De sitter tysta. Men  
till slut säger Kim:  
– Okej! Vi går väl då.

De rusar in i stugan. Där byter de om.

Kim och Lina går på en smal stig ner till  
sjön.

Vid sjön finns en strand med lite vass.  
Det finns en lång brygga också. Den går ut  
i vattnet.

Längst ut på bryggan finns en stege. Där  
kan man bada.

Kim och Lina går ut på bryggan.

Då hör Kim ett plask. Det lät ifrån  
vassen.

– Vad var det? undrar Kim.

– Vilket?

