

BATMAN

POWELL
DOESCHER
DeCARLO
LOUGHRIDGE

SKRÄCKENS
DIMMA

Hegas



BATMAN



SKRÄCKENS DIMMA


TEXT:
MARTIN POWELL

BILDER:
ERIK DOESCHER,
MIKE DeCARLO, OCH
LEE LOUGHRIDGE

BATMAN SKAPAD AV
BOB KANE

ÖVERSÄTTNING: MARIE
HELLEDAY EKWURTEL

Hegas



En del svåra ord har
markerats med blå färg.
Dessa ord finns förklarade i
ordlistan på sidan 53!

INNEHÅLL

KAPITEL 1

EN SVART DIMMA 4

KAPITEL 2

HEMSKA HEMLIGHETER..... 10

KAPITEL 3

DIN VÄRSTA SKRÄCK.....22

KAPITEL 4

EN LEVANDE MARDRÖM.....32

KAPITEL 5

BATMAN MÖTER MAN-BAT..... 41

ORDLISTA53

FRÅGOR ATT PRATA OM.....54



EN SVART DIMMA

Ett mörker kröp fram över himlen som en jättstor fladdermus. Invånarna i Gotham City stod på gatorna och stirrade. Eller tittade ut genom fönstren.

Vart hade solen tagit vägen? Det var ju bara förmiddag. Men det kändes redan som kväll. Hela staden blev plötsligt mörkrädd.

Då skar ett skarpt ljus genom mörkret. Bat-signalen lyste mot de mörka molnen. Då blev alla lite mindre rädda.

– Jag trodde väl aldrig att jag skulle få tända Bat-signalen mitt på dagen, sa kommissarie Gordon.

Han stod på polis-stationens tak.

– Hoppas Batman ser det ... var han nu är.

I staden fanns ett stort **kraftverk** med höga skorstenar. Ur dem steg det upp ett tjockt moln av svart dimma.

Dimman svävade högt över staden. Solens ljus gick inte igenom. Alla gator blev mörka. Dimman växte och växte. Snart var den klara morgonluften svart som natten.

Invånarna hade varit ännu räddare om de hade sett figuren uppe på skorstenarna. Den var klädd i trasor och smal som ett skelett. Det föll halmstrån från den när den rörde sig.

I ena handen bar figuren en väska. Ur den drog han fram en pumpa-lykta. Han hade redan slängt ner några lyktor i de rykande skorstenarna. Den ovårdade mannen kacklade fram ett skratt. Det lät som när glas krossas.

– Bus eller godis, Gotham City! skrek Fågelskrämman.

Han tänkte slänga ner en pumpa-lykta till i nästa skorsten.

– Nu är det halloween ... ett halvår för tidigt!

Schingggg!

Plötsligt flög en **batarang** genom luften. Den slog pumpan ur hans hand. En figur i svart mantel dök upp från ingenstans. Ögonen glödde i vitt genom skårorna i huvan.

– Inte i min stad, sa Batman.

Nu var det Fågelskrämman som blev rädd.

– Det är för sent, Batman! gallskrek Fågelskrämman. Du har redan förlorat!

Fågelskrämman kastade en bunt stickig halm i Batmans ansikte.

Skurken balanserade på skorstenens smala kant. Han såg ut som en levande tras-docka. Det enda han tänkte på var att fly.

Fågelskrämman tog tag i ett rep. Han tänkte fira sig ner. Två gånger tittade han snabbt uppåt. Genom hålen i masken syntes hans förvånade ögon.

Vart hade Batman tagit vägen? Hans fiende syntes inte för den täta dimman.

Snabbt tog sig Fågelskrämman nerför det långa repet. Han hade ett elakt leende på läpparna.

Hade Batman ramlat ner och dött? Kanske hade skurken äntligen blivit av med sin fiende.

SMACK!

Snabbt som blixten slog en batarang till Fågelskrämmans handske. Han tappade taget om repet. Skurken viftade hjälplöst med armarna och föll mot marken.

Batman dök upp i mörkret och svingade sitt bat-rep. Manteln fladdrade i vinden. Med en enda rörelse räddades Fågelskrämman av den mänskliga fladdermusen.

– Var inte rädd, Fågelskrämman, sa Batman.

Med hjälp av repet firade han ner dem till marken.

– Jag ska sätta dig i trygghet, fortsatte han, bakom lås och bom.





Det är en vacker morgon på våren.
Då sveps hela Gotham City in i en svart dimma.
Den hemska Fågelskrämman har gjort dag till natt.
Konstigt nog låter han Batman fånga honom.
I fängelset avslöjar skurken att hans onda plan redan
är igång.

*Ska Batman kunna rädda invånarna från
deras värsta mardrömmar?*

Art nr 433684

ISBN 978-91-7543-368-4



9 789175 433684

www.hegas.se

Hegas



Copyright © 2017 DC Comics.
BATMAN and all related characters
and elements © & ™ DC Comics. (s17)

