

**Ewa Christina Johansson**



# **Sländans hemlighet**



**Hegas**

**Det finns fler spännande  
böcker om Ella:**

Tavlans hemlighet  
Kortets hemlighet  
Spegelns hemlighet  
Korpens hemlighet  
Nyckelns hemlighet

# **Sländans hemlighet**

Ewa Christina Johansson

*Illustrationer Åsa Carlsson*

**Hegas**



# Innehåll

Början.....	11
1. Trollsländor .....	13
2. Vad gör du här? .....	20
3. Inte åt det hållet ... ..	27
4. Där man minst anar .....	37
5. Akta dig för vattenhäxan.....	43
6. Sigrid .....	49
7. Avtryck.....	57
8. Vattenhäxans hus.....	65
9. Broschen .....	71
10. Takvandring.....	79
11. Men Ida! .....	88
12. Se uppåt för att slippa vattenhäxan .....	95
Slutet.....	102



# Början

I trädgården fanns en liten damm.

Den hade funnits där hur länge som helst, men ingen verkade komma ihåg den.

Vattnet var svart och luktade surt. Bruna alger svajade under ytan och ovanför vattnet flög en trollslända.

Genomskinliga vingar, skimrande blå kropp.

Plötsligt syntes en liten bubbla på ytan. Bubblan växte och blev större. Fler små bubblor syntes bredvid. Trollsländan var inte ensam längre. Mängder av flygare i klara färger virvlade över vattenytan.

Grönt, rött, gult, blått. Tunna, tunna vingar  
och ett svagt surrande. Det gick inte längre  
att se vattnet.

Och bubblorna försvann ...



# 1. Trollsländor

Alltihop var trollsländans fel.

Hade jag inte sett trollsländan, så hade jag inte gått in i trädgården. Och hade jag inte gått fram till dammen för att titta närmare på sländan, så hade vi inte blivit utskällda.

Alltså var det inte mitt fel, det som hände.

Min tvillingsyster Ida skulle nog inte hålla med. Även om det som hände henne bara var hennes fel.

Trollsländan var i alla fall blå. Stor och gnistrande flög den långsamt på vingar

som var tunna som spindelväv. Det var den finaste slända jag någonsin sett.

Jag var bara tvungen att få den på bild!

Med mobilkameran i högsta hugg sprang jag efter den lågt flygande insekten. Den flög in i en trädgård. Jag gick snabbt efter genom en rostig, halvöppen grind.

Jag brukar inte gå in i andra människors trädgårdar, men just den här trädgården var helt öde. Den var alldeles igenväxt. Överallt växte det buskar, träd och vilda blommor. Det gick knappt att se den grusade gången.

Mitt i trädgården låg ett hus. Det hade stått öde hur länge som helst. Fönsterrutorna var inslagna och färgen hade flagnat. Dörren gnisslade och många takpannor hade ramlat ner. Alla sa att det var ett spökhush.

Huset låg nästan granne med skolan.

I flera år hade lärarna tjatat om att det borde rivas. De gillade inte att vi gick dit och kanske rev oss på någon rostig spik.

Jag tyckte huset var fint.

Trollsländan kände sig tydligen också hemma där. Den flög tvärs genom gröna, taggiga snår. Jag höll mobilen som en sköld framför mig och försökte få en bild att lägga upp på Instagram. Det var svårt när insekten inte ville vara stilla.

Det var tur att sländan inte flög så snabbt, för den tog sig fram mycket lättare än vad jag gjorde. Den kunde ju flyga över buskarna. Jag var tvungen att ta mig igenom dem. En sekund tappade jag bort trollsländan innan jag fick syn på den igen bakom några nyponrosor.

Jag slängde mig ivrigt fram genom nyponrosorna och höll på att trampa rakt

# Sländans hemlighet



**M**an får inte springa in i andras trädgårdar. Det vet Ella. Men sländan är så vacker. Hon måste få en bild av den. Det är buskar och snår överallt. Huset är övergivet. Spökhuset. Det sägs att vattenhäxan håller till där och rövar bort barn.

Vad är det egentligen som syns på bilden i Ellas mobil? Varför bubblar det i dammen? Varför vill sländan locka in Ella i huset? Och vad finns på ovanvåningen?

Vill du veta en hemlighet?

Det finns fem böcker till om Ella:

*Tavlans hemlighet, Kortets hemlighet, Spegelns hemlighet, Korpens hemlighet och Nyckelns hemlighet.*

Hegas

Art nr 431680

ISBN 978-91-7543-168-0



www.hegas.se

