

Glimma

Långritten



Marie Helleday Ekwurtzel
Illustrerad av Lena Furberg

Hegas

Till Reologia,
min första egna häst

Av Marie Helleday Ekwurtzel
har tidigare utgivits:

Glimma – Räddad (2014)

Glimma



Långritten Bok 2

av Marie Helleday Ekwurtzel

Illustrationer av Lena Furberg

Hegas

Innehåll

Kapitel 1	SOMMARLOV	11
Kapitel 2	FAVORITEN	15
Kapitel 3	KUSIN MIA	21
Kapitel 4	EN STÖRIG TJEJ	25
Kapitel 5	MOT SKOGEN	33
Kapitel 6	ÖVER STOCK OCH STEN	37
Kapitel 7	GUBBEN	43
Kapitel 8	STUGAN	47
Kapitel 9	I NATTENS MÖRKER	51
Kapitel 10	VILSE I SKOGEN	59
Kapitel 11	FYRA ÖRON	63
Kapitel 12	STURE	69
Kapitel 13	EN HEMLIS	73
Kapitel 14	HEDEN	79
Kapitel 15	DET BRINNER!	85
Kapitel 16	EN HJÄLTE	91

1

SOMMARLOV

Det var första dagen på sommarlovet. Lilly hade gått ut femte klass. Nu satt hon på muren framför sitt hus.

Solen sken. Livet var härligt, och snart var det dags ...

Äntligen skulle hon få rida på långritt.

Då ringde mobilen. Det var Lillys bästis, Stina. Hon hade dåliga nyheter. Hon kunde inte följa med på långritten. Hela familjen skulle åka bort.

– Då ses vi väl sen, sa Lilly i mobilen. När ni är hemma igen.

– Ja, sa Stina i andra änden. Skit



också! Så trist att jag inte kan följa med.
Nu när det äntligen blir av.

– Måste du åka bort? undrade Lilly.

– Jag har frågat mamma och pappa, sa Stina. Men farmor har blivit sjuk. Vi måste åka dit och hjälpa till ... och jag vill ju träffa farmor så klart ...

– Vad tråkigt, sa Lilly med en suck. Vi som har längtat så efter en långritt ...

Men hoppas din farmor mår bättre snart.

– Ha det så kul, sa Stina.

– Jag kommer att sakna dig!

– Och jag dig.

Lillys glada humör var borta. Att rida på långritt utan bästisen var ... som att äta pannkakor utan sylt. Som att dansa utan musik. Som att ha en dator utan uppkoppling. Som att –



Då ringde plötsligt mobilen igen. Det var hennes ridlärare Kajsa. Vad ville hon?

– Hej Lilly! sa Kajsa. Hur är läget?

– Bra, svarade Lilly. Men Stina kan inte följa med på långritten. Det suger.

– Jag vet. Jättesynd, sa Kajsa. Men du, vill du komma hit? Glimma ska skrittas en runda.

– Jag kommer, sa Lilly och blev genast lite gladare.

Glimma fick alltid Lilly på gott humör.

2

FAVORITEN

Lilly cyklade i full fart till stallet. Hennes långa, bruna hår fladdrade i vinden. Hon tog in Glimma från hagen. Borstade, sadlade och tränade.

Lilly ledde ut Glimma ur stallet och satt upp. Det var härligt att rida Glimma igen!

Lilly hade älskat hästar ända sen hon var liten. Längte tjtade hon om att få börja rida. Till slut fick hon börja på ridskola.

Nu hade Lilly ridit i snart fem år. Först hade hon ridit på små hästar.

Det är sommar och dags för långritt på rid-skolan. Men det börjar inte bra. Lillys bästis kan inte följa med. Och två snobbar från USA dyker upp och tror de kan allt om hästar.

Fast Lilly kan stå ut med det, bara hon får rida sin sköthäst Glimma. Fina Glimma, som har börjat lita på folk igen. För Glimma får väl följa med?

Andra fristående boken om Glimma och Lilly. Läs också *Glimma – Räddad*.



Hegas

Art nr 431550

ISBN 978-91-7543-155-0



www.hegas.se

