

Glimma

Räddad



Marie Helleday Ekwurtzel
Illustrerad av Lena Furberg

Hegas



Till Bombi,
min första sköthäst

Glimma



**Räddad
Bok 1**

av Marie Helleday Ekwurtzel

Illustrationer av Lena Furberg

Hegas

Innehåll

Kapitel 1	APRIL, APRIL!	11
Kapitel 2	DJURPLÅGERI	19
Kapitel 3	VÄLKOMMEN	25
Kapitel 4	PÅ RASTEN	33
Kapitel 5	MYCKET GODIS	37
Kapitel 6	HUNGRIGA HÄSTAR	43
Kapitel 7	DJURFÖRBUD	49
Kapitel 8	ETT TEST	53
Kapitel 9	INGET SKITPRAT	61
Kapitel 10	KAXIGT	67
Kapitel 11	UPP I SADELN	71
Kapitel 12	MERA TÖLT	77
Kapitel 13	EN ÖVERRASKNING	81
Kapitel 14	SKRÖLT?	85
Kapitel 15	FÅGELSÅNG	91

APRIL, APRIL!

– När fick du veta? frågade Lilly.

Hon vände sig om mot sin bästis Stina.

– Nyss, sa Stina och log. Precis före lektionen.

Det var ridlektion för nybörjare. De båda tjejerna ledde varsin ponny. Lilly höll i sin favorit, Komet. Stina ledde fjordingen Ole.

En av Oles skötare hade precis slutat. Nu hade Stina blivit hans nya andra-skötare.

– Kom fram i trav! ropade ridläraren Kajsa.



Lilly och Stina började springa. Ridbanan var ganska blöt. Hästarna travade så vattnet skvätte.

Ryttarna skumpade när de försökte rida lätt. De skulle ställa sig upp och sätta sig ner i vartannat steg. Det såg svårt ut. Men det var lätt när man hade lärt sig.

Lilly och Stina gick i samma klass. I femman. De hade ridit i flera år. Och varit bästisar länge. Drömmen var en egen häst, förstås. Men att bli skötare var näst bäst.

Lilly ville helst ha Komet som sköthäst. Han var en brun-skäck. Men det fanns en kille som hette Simon. Han red i samma grupp som Lilly och Stina. Simon gillade också Komet. Tänk om han blev Komets nästa skötare?





Både Stina och Lilly flåsade. Det var jobbigt att springa. Men de gillade ändå att vara ledare. Här i stallet var det kul att hjälpa till. Inte som hemma ...

– Sakta av! ropade Kajsa.

Lilly och Stina pustade ut.

Efter några varv i skritt var lektionen slut. Hästarna ställde upp på medellinjen. Ryttarna släppte stigbyglarna och hoppade av.

Det såg lite klumpigt ut. Flickan som red Komet fastnade med höger ben över sadeln. Lilly mindes hur svårt allt hade varit i början. Hon log och hjälpte flickan ner.

Ledarna tog in hästarna i stallet. I stallgången gick Simon och sopade.

– Hej! sa han. Har ni hört? Malin Baryard ska hålla i vår nästa hopplektion!



Coolt, va?

Lilly och Stina bara stirrade på honom.

– Va? sa Stina och slängde sin ljusa lugg åt sidan. Wow, så häftigt!

– April, april! sa Simon med ett gapskratt.

– Vad fånig du är, fnös Lilly. Bara för att det är första april ...

– Jag kan lura dig vart jag vill, fortsatte Simon.

Han petade Lilly i magen med kvasten.

– Lägg av, sa Lilly. Man får inte leka i stallet. Vilket dumt aprilskämt.

– Men ni gick på det, flinade Simon.

Lilly tyckte att han var ganska söt. Ibland. När det glittrade i hans blå ögon. Men han drog alltid en massa töntiga skämt. Eller så drog han i Lillys långa, bruna hår. Det var pinsamt.

Lilly älskar hästar och drömmer om att bli skötare. Fast den största drömmen är såklart en egen häst.

En dag kommer hästen Glimma till ridskolan. Hon har blivit vanskött av sin förra ägare och är mager, tovig och rädd.

Kan Lilly få Glimma att börja lita på människor igen? Kommer Glimma att få stanna kvar på ridskolan? Och vem är den mystiska figuren med kikare som smyger runt kring stallet?



Hegas

Art nr 431055

ISBN 978-91-7543-105-5



9 789175 431055

www.hegas.se

