

SOM SYSKON

PÅ RIKTIGT

HELENA

~~~~~

KARLSSON



Hegas



**SOM SYSKON  
PÅ RIKTIGT**

**HELENA  
KARLSSON**

**Hegas**



# Anna och Malin



Från början gillade jag inte  
Anna och Malin.

Det verkar så barnsligt  
när jag tänker på det nu.

Nu när vi är en familj.

Det var för tre år sen  
som pappa träffade Anna.

Jag var elva år då.

Pappa och jag hade bott själva länge.

Så länge jag mindes.

Mamma bodde i Norge  
och henne träffade jag bara ibland.

Det var helt okej.

Det var så det var.

Men så träffade pappa Anna.  
Blev kär.  
Fast han var en vuxen pappa.  
Pinsamt var det, tyckte jag.  
Och Anna.  
Hon var lång.  
Hade tjocka glasögon och platt hår.  
Jag undrade  
vad pappa skulle med henne till.  
Inte nog med det.  
Hon hade ett barn också.

Ungen hade lika platt hår som Anna  
och lika tjocka glasögon.  
Hon hette Malin och var tre år.  
Malin älskade allt jag gjorde.  
Som en liten hund följde hon efter mej.  
Tittade på mej med stora, blanka ögon.  
Det verkar så konstigt nu.  
Men jag gillade inte henne.  
Jag gillade varken henne eller Anna.

Jag tyckte att Malin  
alltid hängde efter mej.

Att hon jämt kom in på mitt rum  
och alltid vid fel tid.

Jag gillade det inte.

– Stick! sa jag till Malin när hon kom.

Då blev hennes ögon blanka  
och hon tassade ut,  
tyst, så tyst.

Och fast jag inte ville,  
kände jag mej lite elak då.



Egentligen var det ju inte Malins fel  
att hon och hennes mamma flyttat in.  
Det var bara det att pappa och jag  
hade klarat oss fint till dess.  
Bara vi två.  
Vi behövde inte ändra på något.  
Tyckte jag.  
Pappa höll inte med.  
Han var glad.  
Sa att nu var vi en familj.  
Äntligen en riktig familj.

Jag minns att jag tyckte  
att Anna jämt fjäskade.

La sej i.

Så när hon frågade  
om jag ville ha hjälp med läxan  
svarade jag inte.

Eller så sa jag:

– Pappa hjälper mej.

Och när hon frågade  
hur det hade varit i skolan sa jag:

– Så där.

Min bästa kompis Isa  
tyckte att jag var dum mot Anna.  
Att jag borde ge henne en chans.

– Anna är ju okej, sa hon.

Det tycker i alla fall jag.

Och Malin är ju jättegullig.

Jag höll inte med.

– Äh, sa jag.

Malin är jobbig.

Och Anna också.

Hon är bara snäll mot mej  
för att pappa ska gilla henne.

Det fattar du väl?

Från början tyckte jag inte om  
pappas nya tjej.  
Eller hennes barn, Malin.  
Men sen, sen blev vi en familj.  
Och Malin och jag  
blev nästan som syskon.  
Syskon på riktigt.  
Ingenting kunde skilja oss åt.  
Absolut ingenting.

