

Ewa Christina Johansson

Nyckelns hemlighet



Hegas

**Det finns fler spännande
böcker om Ella:**

Tavlans hemlighet
Kortets hemlighet
Spegelns hemlighet
Korpens hemlighet

Nyckelns hemlighet

Ewa Christina Johansson

Illustrationer Åsa Carlsson

Hegas

Innehåll

Början.....	11
1. Att öppna en dörr	13
2. Gröna ögon	21
3. Vaktis	30
4. Borgen.....	38
5. Nyckeln till någons hjärta.....	49
6. Pestens tid	58
7. Vem låste dörren?	69
8. Förgätmigej.....	79
9. Vad som är gjort	88
Slutet.....	100

Början

Han låste och höll nyckeln i sin hand.

På andra sidan om den tjocka dörren hördes svaga snyftningar. Han ville inte lyssna, men han hörde ändå. Ljudet gick inte att stänga ute.

Hur skulle det ha varit möjligt?

Nyckeln var svart och huvudet format som ett hjärta. I mitten fanns tunna streck som bildade en blomma.

Det var nyckeln som låste in.

Ett par snabba drag med en krita formade ett tecken i vitt på den kraftiga trädörren.

Kom inte hit!

Det var vad tecknet betydde.

Håll dig borta härifrån. Du vill inte veta vad som finns här.

Det vill ingen. Försvinn härifrån!

När han vände sig om och gick därifrån var hans steg bestämda. Klackarna ekade och stegen försvann ut genom en port.

Ut i den varma vårnatten som doftade syrén.

Den vackra nyckeln gled ur hans hand och ned på marken där den doldes av ett hav av små blå blommor och jord.

Och gråten bakom den låsta dörren tystnade och hördes inte mer.

1. Att öppna en dörr

Jag smet runt hörnet och lutade mig mot den gula tegelväggen.

Det luktade sött från ett snår med vita blommor. Björkarna vid fotbollsplanen hade ljusgröna, nya blad. Solen blänkta i de smutsiga fönstren.

Vår.

Snart sommarlov.

Jag log för mig själv och blundade mot solen.

Det skulle bli så skönt att få ledigt. Få ligga på en gräsmatta och titta på molnen. Läsa en bok, äta glass, bada ...

– Ella! Tänker du bara stå här och lata dig?

– Eh ...

Min syster Ida stirrade frågande på mig. Jag hade inte hört när hon kom runt hörnet och hittade mig. Hon satte händerna i sidorna. Det sa mig att hon var lite sur.

– Jag skulle bara ... skulle bara ... ta bort en sten i skon, sa jag och slet av mig gympaskon. För att visa började jag ivrigt skaka på skon. Det trillade inte ut någon sten, såklart. Det fanns ju ingen till att börja med.

Ida verkade fatta det.

– Kom nu och hjälp till att städa! sa hon och rynkade pannan. Alla andra hjälper ju till.

– Jag vet ... sa jag och rodnade lite.

I och för sig var det snart sommarlov,

men innan vi fick ledigt hade vi en tradition på skolan. Alla skulle hjälpa till att städa skolgården så den blev fin. Vi plockade skräp, sopade sand och löv. Såg till att lekplatsen blev fin.

Jag tycker inte att det är så kul att städa. Gillar bättre att sola, faktiskt.

Men Ida hade bestämt sig. Jag skulle inte få en chans att smita undan.

Jag suckade och fick på mig skon igen. Fast jag ägnade väldigt lång tid åt att knyta skosnörena.

– Se inte så lidande ut, sa Ida strängt till mig när vi gick tillbaka till skolgården.

Jag tog upp sopborsten som jag hade lämnat bredvid ett snår med nyponrosor. Eller rättare sagt, jag hade inte lämnat den. Jag hade försökt gömma den väldigt noga i snåret.

Nyckelns hemlighet

Den gamla nyckeln känns kall i Ellas hand. Den verkar vilja berätta något. Visa något. Något som hände för länge sen.

Vem var det som blev inlåst?
Och varför?

Ska Ella få reda på hemligheten med nyckeln? Kanske svaret finns på museet ...

Vill du veta en hemlighet?

Det finns fyra böcker till om Ella:

*Tavlans hemlighet, Kortets hemlighet,
Spegelns hemlighet och Korpens hemlighet.*



Art nr 430867

ISBN 978-91-7543-086-7



9 789175 430867

www.hegas.se

Hegas

