

Sissel Dalsgaard Thomsen

VIPS OCH DRAKULA- KLUBBEN



Hegas

Sissel Dalsgaard Thomsen

VIPS OCH
DRAKULA-KLUBBEN

Bild Rasmus Bregnhøi

Översättning Carina Gabrielsson Edling



Hegas

VAMPYRELLA

Jag har precis flyttat med min pappa och mamma till en stad som heter Skogsby.

– Det är ett bra namn, säger min pappa.

Det tycker jag också, för Skogsby ligger vid en skog.

Min mamma, min pappa och jag gillar skogar.

Där är det nämligen skugga och vi tål inte sol.

Därför har vi alltid solkräm med faktor 60.

Vi är helt vita.

Vitt är annars ingen färg som vi gillar.

Vi gillar mest rött och svart.

Precis som våra ögon och våra hår är.



Förut bodde vi i Transsylvanien.

Det är ett land som ligger i Östeuropa.

Det är ett vackert land med många fladdermöss
och vargar och gamla slott.

Men min mamma kommer från Sverige.

Hon tyckte att vi skulle tillbaka hit.

Hon säger att skolorna är bättre här.

Min mamma och pappa har bott i
Transsylvanien i 235 år.

Sedan fick de mig.

Ja, vi kan bli mycket gamla i vår familj.

Men jag är alltså inte mer än tio år.

Vi fick vårt hus billigt. Ingen ville ha det.

Det går inte att förstå varför.

Källaren är härligt kall och fuktig.

Och vinden tjuter i skorstenen när det blåser.

Här är det verkligen trevligt.



Hoppsan! Jag har ju inte sagt vem jag är.
Jag heter Vampyrella.
Vampyrella Drusilla von Drakula de Anden.
Men kalla mig Vips.



DEN NYA KLASSEN

För en månad sedan började jag i min nya skola.

Jag var väldigt nervös.

Jag kände ju inga barn i klassen.

Jag kände faktiskt inte ett enda barn i hela Sverige.

Min mamma hade köpt en snygg, röd skolväska till mig.

Och jag hade fått ett nytt pennskrin.

Jag tog på mig min fina, svarta kappa.

Min mamma följde mig till skolan.

– Nu ska du bara le och vara glad. De andra barnen är säkert väldigt snälla, sa hon lugnande.

Jag försökte att le.

Men jag hade ont i magen.

Det får jag när jag är nervös.

Vi gick till dörren till min nya klass, 4b.

– Det är nog bäst att du går hem, mamma, sa jag.

Mamma log rart, så att man kunde se hennes stora huggtänder.

– Varför det? frågade hon.

– De andra har ju inte heller med sig sina mammor, sa jag.

– Nähä. Jaha, ha det så bra, sa hon.

Hon gav mig en kyss på halsen.

Sedan gick hon.

Jag öppnade dörren.

– Jaha, vem har vi här? sa läraren. Kom in. Jag heter Bert.

Han såg på de andra.

– Det här är Vips, sa han. Hon ska börja i vår klass.

Vips har börjat i en ny skola.
Hon ser fram emot att börja i klassen.
Men det går inte som hon tänkt sig.
Hon är olik de andra.
Hon är en vampyr...



Detta är en mysrolig bok om att vara ny i klassen
och att inte riktigt passa in.

Vips löser problemen med kalas och blodröd saft.



Hegas

Art nr 430355

ISBN 978-91-7543-035-5



www.hegas.se

