

KG JOHANSSON

# SMART

FÖR EN DAG



KLOK



Hegas



# **SMART FÖR EN DAG**

KG Johansson

Hegas



Om det inte går bra i skolan.  
Om tjejen du gillar skrattar åt dig.  
Om det enda som är bra är din dyra  
mobil ...

Om du upptäcker en app som kan  
lösa alla problem ...

Vad gör du då?





Linus läste på lappen som låg framför honom. Han tog sin mobil och slog numret.

Tre signaler gick fram. Det klickade till. En kvinna svarade.

– Gunnel Eriksson, sa hon.

– Hej, sa Linus.

Han försökte låta vuxen. Vuxen och klok. Inte som en förvirrad fjorton-åring.

– Jag ringer om lägenheten, sa han.

Gunnel Eriksson var tyst i ett ögonblick.

Sen sa hon:

– Är det här ett skämt?

Linus blev nervös. Han önskade att han inte hade behövt göra det här.

– Nej, sa han. Jag hjälper min mamma att ringa runt. Om lägenheten finns kvar så kan mamma ringa upp.

– Jaså.

Gunnel Eriksson lät ändå osäker.

– Nåja, sa hon. Det spelar ingen roll.

Lägenheten är uthyrd.

Linus blev både lättad och besviken.

Lättad för att han kunde lägga på nu.

Besviken för att han måste ringa fler samtal.

Han och hans mamma måste hitta en ny lägenhet. Den som de bodde i var för liten.

Linus ville avsluta samtalet snabbt. Men han fick lite för bråttom. Och då gick det som vanligt. Orden trängdes i hans mun och liksom ramlade omkull.

– Tack för mej i alla fall, ville han säga.

Men orden kom inte ut så. De blandades ihop. Linus sa:



– Tack för mej knall och fall.

Gunnel Eriksson blev tyst. Sedan lät det som om hon sa något. Linus hörde inte orden. Han undrade om hon var arg.

Men sedan började hon skratta. Först lite bubblande. Sen mer och mer. Hon försökte säga något igen. Linus hörde inte orden nu heller.

Andra gången hörde han dem.

– Knall och fall ...!

Och sen tog skrattet över igen.

Linus väntade. Han ville inte vara oartig.

Gunnel Eriksson slutade inte skratta.

Efter några sekunder tryckte Linus bort samtalet.

Han var inte förvånad. Han sa ofta fel.  
Han var van.

Gunnel Eriksson fick gärna skratta. Det gjorde inte så mycket.

Det var värre när Linus kompisar i klassen skrattade.

Linus såg på sin mobil. Han hade i alla fall en bra mobil. En Netphone 2020 som han hade fått av pappa. Den var dyr men fin.

Linus förstod mycket väl varför. Det var för att pappa hade dåligt samvete. Efter skilsmässan sågs de nästan aldrig.

Linus skulle gärna ha träffat pappa oftare. Men det var roligt att ha skolans bästa mobil. Den var bättre än en iPhone.

Han brukade trösta sig med mobilen. Hitta nya appar och leka med dem.

Det hände ganska ofta. För det gick inte så bra i skolan. Linus var tankspridd. Han hade lätt för att bli stressad. Och då sa han ofta fel.

Han glömde saker också. Glömde att läsa läxor. Glömde att skriva upp dem, som idag.

Han ringde ett samtal till. Ingen svarade på det numret. Det gjorde ingenting.

– Mamma, ropade han.

Hans mamma satt i köket och ringde andra nummer. Hon hade skrivit upp numren från annonser i tidningen.

– Ja? ropade hon tillbaka.

– Jag är klar nu.

– Hittade du något? frågade mamma.

– Nej, ropade Linus. Inget.

– Okej. Då kan du läsa läxor.

\* \* \*

Men han kunde inte läsa läxor. Han visste inte vad han skulle läsa.

Han försökte komma ihåg.

Hans tankar hjälpte inte till. De spretade åt olika håll.

Om det inte går bra i skolan.  
Om tjejen du gillar skrattar åt dig.  
Om det enda som är bra är din dyra telefon ...

Om du upptäcker en app som kan lösa  
alla dina problem ...  
Vad gör du då?

Linus skaffar sig appen KLOK. Han blir populär och smart.  
Men allt har sitt pris ...

Författaren KG Johansson har även skrivit  
Adam och koderna, Nivå 13 och Spelet.

Hegas

Art nr 430003

ISBN 978-91-7543-000-3



[www.hegas.se](http://www.hegas.se)

