

# Glimma

Spelet



Marie Helleday Ekwurtzel  
Illustrerad av Lena Furberg

Hegas



# Glimma



**Spelet**  
**Bok 3**

av Marie Helleday Ekwurtzel

*Illustrationer av Lena Furberg*

**Hegas**



# LITE SMÖRJ

– Se upp! ropade Lilly.

En svala susade förbi Stinas huvud.

– Wow, det var nära! skrattade Stina.

Hon slängde den ljusa luggen ur ögonen.

Tjejerna satt på en bänk utanför stallet.

De höll på att smörja sadlar och träns.

– Det ska bli skönt när de lämnar sina bon, suckade Lilly och putsade vidare på Glimmas tyglar.

Svalorna hade ungar. De var hungriga och måste matas hela tiden. Föräldrarna flög ut och in dagen lång. Hela stallet var fullt av bon och fågelbajs.



Nästa svala som var på väg in krockade nästan med Simon.

– Mockat och klart, sa Simon belåtet.

Han borstade dammet ur sitt korta, blonda hår och gick fram till Lilly och Stina. Där stack han ner ett finger i burken med läderbalsam.

– Någon som vill ha lite smörj? sa han retsamt.

Lilly tittade upp och fick fingret med balsam rakt under näsan. Hon drog undan huvudet så det långa, bruna håret vajade.

– Äh, sluta larva dig, sa hon. Sätt dig och smörj i stället. Komets träns är säkert jättesmutsigt.

Lilly och Stina var tolv år och bästisar. De älskade hästar och gick på ridskolan Mulen. I våras hade deras dröm blivit



sann – de hade blivit skötare på varsin häst.

Lilly var skötare på islandshästen Glimma. Stina hade fjordingen Ole som sköthäst.

Simon var ett år äldre och red också i deras grupp. Han var skötare på ponnyn Komet.

– Okej, sa Simon. Jag hämtar grejerna. Sen måste vi snacka om lägret.

Simon kom tillbaka med ett trän och en svamp. De började prata om ridlägret som skulle börja snart.

Varje sommar ordnade ridläraren Kajsa ett läger för alla skötarna. Detta var första året Lilly, Stina och Simon skulle vara med.

– Vad tror ni kommer att hända? undrade Stina. Förra året hade de



världens kuddkrig på loftet!

– Jag skulle vilja bada med Glimma, sa Lilly. Men det är väl för långt till havet.

– Hoppas det blir en långritt, sa Simon. Det är så coolt att rida långt.

– Prata inte om långritter, sa Stina surt. Då blir jag på dåligt humör.

Hon hade tyvärr missat långritten i början av sommaren. Lilly mötte Stinas blick och log i smyg.

Lilly hade varit med om en massa spännande saker på långritten. Det visste inte Simon. Lilly hade bara berättat för Stina. Nu blev de avbrutna, som tur var.

– Hej på er! Vad duktiga ni är, sa Kajsa som kom gående. Vi har möte i klubbhuset ikväll klockan sju. Om lägret. Ni kommer väl?

– Jepp! sa Lilly.





– Vilda hästar kan inte hindra oss, sa Simon.

En svala flög förbi och bajsade rakt i hans hår.

– Eller vilda fåglar ... det där var ocoolt ...

Han rusade in i stallet för att tvätta bort bajset. Kajsa och tjejerna skrattade.

– Förresten, jag kanske ska skaffa hund, sa Kajsa. Visst behövs det en vovve här i stallet?

– Wow, vad kul! sa Stina. Vilken ras?

– En tax, tyckte Lilly. De är så himla söta.

– Vet inte, sa Kajsa. Jag ska kolla på lite annonser. Nej, jag måste gå. Men vi ses ikväll.



## FAKTA OM VÅRD AV UTRUSTNING

Mycket av hästens utrustning är gjord av läder. Lädret måste göras rent ofta. Man tvättar det med lädertvål och smörjer med läderbalsam. Annars blir lädret torrt och spricker. En sprucken rem kan lätt gå sönder och är farlig att använda.

Grimmor, sadelgjordar, täcken, vojlockar och schabrak ska borstas av ofta och tvättas ibland. Bettet ska sköljas efter varje gång det används. Passa på att tvätta alla sakerna på sommaren när det är varmt och de torkar snabbt. Borstarna också!

## 2

# VILKEN CHANS!

Lilly hade varit hemma och ätit. När hon kom tillbaka till stallet var klockan lite över sju. Hon gick in i klubbhuset.

Där fanns fyra bord och en massa stolar. På borden stod kannor med saft och paket med kakor.

Kajsa satt och pratade med några av de andra skötarna. Simon och Stina satt vid ett bord. Stina skrattade åt något som Simon sa. Hon hade en tom stol bredvid sig. Lilly gick och satte sig bredvid henne.

– Jaha, då har alla kommit, sa Kajsa

Lilly ser fram emot att åka på ridläger. Alla skötarna på ridskolan ska vara med. Men det blir inte som de har tänkt sig. Lilly och hennes kompisar Stina och Simon får åka iväg några dagar. Och ta sina sköthästar med. De ska vara med i ett medeltids-spel. Vid en gammal ruin!

Men Glimma krånglar och vill inte lyda. Lilly får stå vid sidan av och känner sig utanför. Sen försvinner en dyrbar silverkrona. Och vad är det Glimma hör nere vid stranden? Är det en tjuvlig i farten?

Tredje fristående boken om Glimma och Lilly.  
Läs också *Räddad* och *Långgritten*.



Hegas

ATI nr 432410

ISBN 978-91-7543-241-0



www.hegas.se

