

LILLA SKRÄCKBIBLIOTEKET

ÅSKUNGEN OCH VÄMPYRPRINSEN

av Wiley Blevins • Illustrerad av Steve Cox



Hegas



LILLA SKRÄCKBIBLIOTEKET

ASKUNGEN OCH VÄMPYRPRINSEN



av Wiley Blevins • Illustrerad av Steve Cox

Svensk text av Stefan Diös

Hegas



Långt inne i skogen bodde en flicka. På kvällarna tog hon svart aska från den öppna spisen. Den gned hon in sig med. Då syntes hon inte lika bra i mörkret. Sen smet hon ut på äventyr.



Folk började kalla henne för Askungen. Ibland kunde man se henne på nätterna. Hon klättrade i träd. Hon ylade åt månen. Hon lekte med skogens djur.

På dagarna bodde Askungen hos sin onda styvmor och sina två styv-systrar. De var elaka. Och alldeles för renliga.





Askungen önskade att hon kunde flytta därifrån.
Hon trivdes bara när det var mörkt. Ingen annan
förstod hennes stora kärlek till natten.



En dag var det någon som stack in ett gulfärgat kuvert under dörren. Det var en inbjudan till en bal på slottet. Prinsen ville hitta någon som kunde bli hans prinsessa.



Askungen hade aldrig drömt om att gifta sig med en prins. Men hon ville gärna komma bort från sin elaka styv-familj. Så hon tänkte: "Om jag skulle gå på den där balen?"



Men så enkelt var det inte. Styv-systrarna hade fina kläder som passade till en bal. Det hade inte Askungen. Och hur skulle hon ta sig dit? Askungen satt i ett träd och tyckte synd om sig själv.



Plötsligt dök Askungens förtrollade gudfar upp.
Hennes gudmor var på semester och vilade sig.
Det var ju jobbigt att hålla reda på Askungen.
Hennes gudfar var inte alls lika snäll och pålitlig.



VARNING: BÖR EJ LÄSAS VID LÄGGDAGS!

Trodde du att du kunde alla de gamla klassiska sagorna? Se då upp, för här återberättas de i en helt ny stil för de allra modigaste unga läsarna. De här sagorna är så läskigt spöklika att du aldrig mer kan tänka som förr på de gamla kära figurerna!



LÄS MER UR LILLA SKRÄCKBIBLIOTEKET ... OM DU TÖRS!

Dödluvan och vargen

Art nr 433509

ISBN 978-91-7543-350-9



www.hegas.se

Hegas

