

PIG



och

diger - döden



Barbara Catchpole

Hegas

PIG

och

diger-
döden



av Barbara Catchpole

Illustrerad av metaphrog

Hegas

Död och smuts

Smuts, skit, slabb och slask! Jag älskar sörja och snusk. Gegga är fantastiskt! Jag älskar att sätta stöveln - plopp! - rakt ner i en hög med slaskig sörja.

Jag ska berätta en hemlis. Kom närmare - nej, ännu närmare. Inte så nära! (Fy! Vad har du käkat? Gamla strumpor?)

Nu måste jag viska. Annars kommer någon vuxen att höra. Och veta att jag har sagt sanningen.



Ju skitigare du är, desto längre lever du.

Jag lovar! Det är sant! Läkarna vet det, men de

säger inget. Alla läkare vill bli hundra år och ta
över världen.

Så jag ska vara
smutsig och snuskig
hela livet. Aldrig bada!
Inte duscha heller.
Jag ska inte ens gå
ut i regnet.



Fast vi har ändå ingen
dusch. Pappa satte upp en över badkaret en gång.
Den ramlade ner rakt på mamma. Hon kastade
dusch-handtaget på honom när han kom hem från
puben.

Jag har bestämt mig. Jag ska dö när jag är
hundra-ett år gammal, täckt av smuts. Om jag
kan bli riktigt, riktigt skitig kanske jag lever för evigt.

Men jag måste hålla mig borta från de där
gaggiga, stinkande, gamla läkarna. Vid det laget
kommer flera miljarder läkare att lalla runt som
zombier. Det funkar för dig med. Du måste bara
bli riktigt skitig!

Jag kan hjälpa dig att komma igång. Tur för dig, va?

Jag hade glömt var min skrivbok låg. Jag hade
lämnat kvar den på köksbordet. Min familj håller
till där. Därför hade den så klart blivit alldeles kletig

och smutsig. Kolla på den! Den stinker. Gnugga den

mot ansiktet och sniffa

på den. Kom igen! Då är

du på god väg mot att

bli hundra år gammal.

Du vet att du vill.



Lukta ordentligt. Du behöver inte tacka mig.

Nyheter om min familj

Justin Bieber (som vi kallar honom) är ihop med

min syster. Han är så kort att han inte kan se

hennes ansikte. Mamma säger att det nog är lika

bra. Mamma säger att han måste gilla de delar

av henne som han KAN se. Sen skrattar hon sitt

bullriga skratt. Hela tiden

frågar mamma honom:

"Hur är vädret där
nere?"

Min syster Suki säger:

"Låt honom vara,
mamma! Jag bryr
mig inte om att han
är kort. Han är väl-
tränad!"



Men Justin Bieber KAN faktiskt se Sukis ansikte -
om han går en trappa upp och tittar ut genom
fönstret i sovrummet. Då är deras ansikten
ungefär i samma höjd.

Farmor är ihop med
jultomten. (Jag vet, BLÄ!
Äckligt!) Men jag vet i
alla fall att jag får några
bra julklappar i år.



Mamma är för gammal för att dejta, fast det är
ju farmor också. Alla vuxna borde lägga ner det
där efter trettio. Då är de för gamla och rynkiga!

Men det är lite gulligt ändå. Farmor och tomten



hjälp varandra med sånt
där som gamla människor
gör. En dag satt de i köket
och klippte varandras
tånaglar. Mamma blev tokig.

"Bort med fötterna från mitt köksbord - vi
äter faktiskt där!"

Mamma är som vanligt igen. Hon fick en telefon-
försäljare att börja gråta häromdagen. Han
trodde att han var säker, långt där borta i
Indien. Ha! Ingen är säker när mamma är igång.
Inte ens om man är på Pluto. Mamma har rymd-
missiler ute i boden.

Min lillebror - Vampyr-bebisen - mår fint.

Mamma kallar honom

Vampyr-bebisen för att

han sover på dagen och

är vaken på natten.



Peter Ian Green, som kallas PIG, är tolv år, har rött spretigt hår, utstående öron och är liten för sin ålder. Han bor med sin mamma, som är stor för sin ålder, sin storsyster och lillebror.

Pig och Raj är på väg till skolan. Raj säger att de ska få en spruta idag. Pig blir livrädd. Han HATAR sprutor.

Historie-läraren berättar om digerdöden. Då ändrar Pig sig. Han måste ha den där sprutan i alla fall. Annars kommer han SÄKERT att dö i den hemska digerdöden. Men det blir inte alltid som man tänkt sig ...



Art nr 433448

ISBN 978-91-7543-344-8



www.hegas.se