

LED & KÄRLEKEN



Pär Sahlin

Hegas



LED & Kärleken

av Pär Sahlin

Illustrerad av Lucas Svedberg

Hegas

Innehåll

1. En riktig stöt	11
2. Hallå! Är det någon hemma?	16
3. Taco-tisdag	20
4. En andra stöt	25
5. Expert på kärlek	31
6. Schö täm!	39
7. Varmt och mjukt, kallt och hårt	45
8. Alinas hemlighet	49
9. Sorg i hjärtat	56
10. Ett bra slut	60

1. En riktig stöt

Det är måndag eftermiddag. Skolan är slut för dagen. Leo och Tuva går ner för den branta backen, ner mot huset där Leo bor.

– Tror du vi blir klara idag? frågar Tuva.

– Ja, svarar Leo och förstår att hon menar Shujo.

Shujo är namnet på Leos och Tuvas serie-tidning. Shujo är en hjälte med superkrafter. De har arbetat med tidningen i flera veckor. Nu är det bara lite kvar innan tidningen är färdig. Leo ska göra ett omslag och Tuva ska färglägga.

– Den kommer att bli grymt fin, säger Tuva.

De ska precis svänga in på Leos gata när

han hör ett skrik.
Det kommer
uppifrån backen.

Där uppe ser
han Alina, som
går i deras klass.
Hon är på väg nerför
backen på sin cykel.
Bakom henne springer
Timmy och håller i cykelns
pakethållare.



– Sluta, Timmy! skriker Alina så att det
ekar mellan husen.

Men Timmy slutar inte. Istället hoppar
han upp på pakethållaren. Alina vinglar till
och det ser ut som om hon ska ramla. Men
i sista sekund lyckas hon räta upp cykeln.

– Timmy, den idioten, säger Tuva.

Alina far nerför backen. Cykeln vinglar

fram och tillbaka. Timmy skrattar och sprattlar med benen. Alina skriker rakt ut.

– Hon kommer att krascha, säger Leo.

Han tar ett kliv ut i gatan och sträcker fram sina armar.

– Vad gör du? säger Tuva. Du kommer att bli överkörd.

När Alina får syn på Leo skriker hon ännu högre. Hon ställer sig på bromsen. Däcken tjuter och cykeln glider över gruset, rakt mot Leo.

I sista stund hoppar han åt sidan och tar tag i Alinas jacka. Det rycker till i armen, men han håller kvar. På så sätt får han stopp på cykeln.

För ett ögonblick blir det alldeles tyst. Sedan bryts tystnaden av Timmy.

– Din idiot, skriker han och knuffar till Leo. Vi kunde ha dött!

Men Leo lyssnar inte. Han står och tittar rakt in i Alinas ögon. Leo kan inte minnas att han har tänkt på dem förut. Att de är så guldbruna.

– Försöker du ta död på oss? säger Timmy och knuffar Leo en gång till. Det är Alina som släpper blicken först.

– T-t-tack, stammar hon.

Hon har rosiga kinder. En mörk hårslinga

har fastnat i hennes mungipa.

– Det var så lite så, svarar Leo.

– Tack ändå, säger Alina och lägger sin hand på Leos hand.



Det känns som en elstöt när Alina rör Leo! Stöten skakar genom hans hand, upp

i armen och rakt in i hjärtat.

Nu dör jag, tänker Leo och blundar.
Men det gör han inte. Istället får han en ny knuff av Timmy.

Alina lyfter upp cykeln. Hon måttar en spark mot Timmys smalben.

– Gör inte om det där, säger hon.

Timmy hoppar undan och skrattar.

– Äh, jag bara skojade, säger han. Tål du inte skämt, eller?

Timmy sneddar över vägen och går bort mot höghusen. Alina hoppar upp på sadeln. Hon säger hejdå innan hon försvinner vidare nerför backen, ner mot centrum.

Leo står kvar som förstenad. Det sprakar och darrar fortfarande i handen och armen, ja i hela kroppen, efter Alinas stöt.

– Kom nu, säger Tuva. Shoju väntar på oss.

– Du måste komma på ett sätt att få Alina att tycka om dig, säger Tuva. Hur ska ni annars bli ihop?
– Bli ihop?
– Men allvarligt, Leo. Kan du ingenting om kärlek?
Nej, det verkar som Leo är sämst på kärlek. Tuva däremot, hon verkar vara expert.
Hela kvällen förklarar hon för Leo hur man blir ihop. När han senare på kvällen ligger i sin säng tänker han på Tuvas råd. Det känns hopplöst. Han har inga idéer. Men just innan han håller på att somna kommer han på det. Nu vet han vad han ska göra!



*Leo och kärleken är en
fristående fortsättning på
Leo och lögnerna.*

Art nr 433080

ISBN 978-91-7543-308-0



www.hegas.se

Hegas

