



# MYSTERIET I SKRÄCKENS HUS



Torsten Bengtsson

Hegas

**Böcker i serien SPLEJ:**

*Mysteriet på kyrkogården (2015)*

*Mysteriet med tomterånarna (2015)*

*Mysteriet i döda skogen (2016)*

*Mysteriet i skräckens hus (2016)*



# MYSTERIET I SKRÄCKENS HUS

av Torsten Bengtsson

*Illustrerad av Katarina Strömgård*

Hegas



# INNEHÅLL

1. En mörk skugga .....	11
2. Ett första möte .....	19
3. På besök i skräckens hus .....	29
4. Vilse i mörkret .....	39
5. Instängda med döden .....	49
6. Ester blir arg .....	55
7. Tystnad! Klart för tagning! .....	67



# EN MÖRK SKUGGA

Jag hatar att vara ensam hemma. Det är okej på dagen. Men nu är det kväll. Ute är det mörkt. Det regnar och blåser. Grenar slår mot fönsterrutan. Det känns som om det står någon ute i trädgården och tittar in.

Jag har tänt i alla rum. Jag har låst dörren, kollat i garderoben och under sängarna. Det finns ingen där. Nu sitter jag i soffan och tittar på teve. På en film. Den handlar om en mördare. Jag skulle gärna vilja se den, men inte nu när jag är ensam hemma. Snabbt byter jag kanal. Istället ser jag ett program om hajar.

Jag kollar klockan på mobilen. Jag väntar på att mamma ska komma hem

från sitt jobb på sjukhuset.

Plötsligt är det någon som knackar på fönstret. Jag känner rädslan som en stöt genom kroppen. Det måste vara någon i trädgården. Jag sänker ljudet på teven, reser mig och tittar ut. Där ser jag en genomblöt gammal kvinna. Hon är klädd i hatt och kappa. Hon stirrar på mig med en

galen blick. I min fantasi liknar hon en häxa. Jag tar ett steg tillbaka. Det känns som om hjärtat ska stanna.

Jag står stilla i flera sekunder. Jag vet inte vad jag ska göra. Det är en häxa i vår trädgård. Då hör jag någon





vid dörren. Det måste vara häxan som vill in. Tur att det är låst. Men nu är det ändå någon i hallen. Hur kan det vara möjligt?

Jag måste gömma mig. Snabbt lägger jag mig ner på golvet och kryper in under soffan. Dammet sticker i näsan. Jag är allergisk mot damm, kvalster och flera andra saker. Så jag nyser och nyser igen.

Då hör jag någon som går in i vardagsrummet. Jag ser ett par fötter som står framför soffan. Sen hör jag mamma som säger:

– Peo! Varför ligger du under soffan?

Det är mamma som har kommit hem från jobbet. Jag kryper fram från mitt gömställe. Men jag har inte glömt vad jag såg utanför fönstret.

– Mamma! Du kommer inte att tro mig. Men det var en hemsk häxa utanför ...

– Vi måste nog städa. Du är alldeles vit av damm, säger mamma.

Hon hjälper mig upp från golvet och borstar av mig. Sen ger hon mig en kram.

– Men det är sant. Hon stirrade in genom fönstret precis nyss, fortsätter jag.

– Vem då? undrar mamma.

Hon går ut i hallen för att hänga av sin blöta kappa. Jag följer efter henne.

– Häxan! Du lyssnar inte! säger jag och blir arg.

– Det gör jag visst det. Var det på teve? undrar hon.

– Nej, det stod någon i trädgården och stirrade in på mig. Det liknade en häxa.

– Men snälla Peo! Det finns inga häxor, säger mamma.

– Har du ätit? fortsätter hon och går ut i köket.

Jag följer efter henne. Jag känner att rädslan sitter kvar. Benen darrar när jag går. Det var någon utanför fönstret. Jag är helt säker. Det känns hemskt att inte bli trodd.

Mamma plockar fram rester för att värma i mikron.

– Är det säkert att du inte vill ha mat?  
undrar hon för andra gången.

Jag nickar till svar.

Vi sätter oss vid köksbordet. Jag kan inte släppa min upplevelse. Så jag berättar en gång till. Den här gången verkar mamma lyssna lite bättre. När jag är klar säger hon:

– Det måste finnas en förklaring.  
– Förklaring?  
– Kanske någon som gått vilse i mörkret,  
fortsätter mamma.

Vem är den mystiska damen som vandrar  
omkring i Peos trädgård en sen kväll?  
Är det hennes handske han hittar i det  
våta gräset nästa morgon?

Peo berättar för vännerna i SPLEJ.  
Men de vill hellre spana på ett äldre-  
boende där Esters farmor bor.  
Ett riktigt läskigt ställe. Skräckens hus ...

Ny spännande spaning med SPLEJ!



Art nr 433059

ISBN 978-91-7543-305-9



[www.hegas.se](http://www.hegas.se)