

BENNI BØDKER

ZOMBIE CITY



DE LEVANDES LAND



Hegas

Benni Bødker

ZOMBIE CITY

De Levandes Land

Bok 4

Illustrerad av Simon Bukhave

Översatt av Marie Helleday Ekwurtzel

Hegas

1. KURS MOT ZOMBIERNA

Åt ena hållet är husen tomma. Folk har flytt för länge sen.

Staden är tom. Här finns bara de döda. Det står bilar överallt. Vissa har krockat med varandra. Andra är bara övergivna.

Krille sticker fram huvudet. Han ser ut på den stora gatan.

Det ligger lik på trottoaren. På asfalten. Hänger ut genom fönstren. Det är lik överallt. Men Krille mår inte illa av det längre.

Han har vant sig vid att världen är så här nu. Det är inte längre en stad för de levande. Han vänder sig om.

– Zombier, mumlar han.

Åt andra hållet är gatan inte öde. Han känner en ruten lukt. Det är de levande döda.

De kommer i massor. Zombierna är på vandring. De är ivriga. Trampar ner varandra för att komma fram.

De är minst hundra stycken. Alla på väg åt samma håll.

Om zombierna upptäcker honom är han död. De vill ha en enda sak. Bara en sak kan mätta deras hunger: människokött.

Det är farligt att slåss mot dem. En enda skråma. Ett enda bett. Det räcker för att man själv ska bli förvandlad. Bli till en zombie.

Krille tar fram sin kompass. Kollar kursen. Han suckar. Ingen tvekan.

Det är den vägen han ska ta. Samma väg som zombierna.

Så vänder han sig om. Går tillbaka

in på sidogatan. Till den gamla bussen.
Öppnar dörren och hoppar upp i
förarsätet.

Han hittade bussen tom och övergiven.
Han har kollat den. Den verkar stadig.
Det finns bensin i tanken. Den går att
köra.

Han lutar sig framåt. Rotar runt bland
sladdarna. Kortsluter motorn. Han har
aldrig kört buss förut. Men han har
stulit bilar. Massor.

Han lägger sitt armborst på sätet intill.
Bredvid ligger väskan. Full med pilar.

Armborstet är hans enda vapen. Han
fick det av Lea innan hon dog. Hon blev
sårad av en zombie. Då är det inget att
göra. Man blir själv en levande död.

Utan Leas armborst skulle Krille
också ha varit död nu. Det har räddat
hans liv många gånger. Han har blivit
bra på att använda det. När han skjuter
träffar han mitt i prick. Varje gång.



Det är så man dödar zombierna. Med ett skott i huvudet. Annars reser de sig igen. Och anfaller om och om igen.

Han har dödat många. Han måste försvara sig. Annars blir han deras middag.

Men nu räcker det inte med armborstet. Det finns för många zombier.

– Såja!

Motorn startar med ett vrål. Det hörs på lång väg. Men det gör inget. Nu är han säker på att klara det.

2. LINJE 666

Krille släpper handbromsen. Bussen gör ett hopp framåt. Ut från sidogatan. Ut på den stora gatan.

Han ska åt samma håll som zombierna. De är på väg mot kusten. Det är han också. Han ska till De Levandes Land.

Lea berättade om det. Precis innan hon dog. Det är en plats för överlevare.

Det är svårt att klara sig när alla vuxna är döda eller har blivit zombier. Varje dag är en kamp för livet.

Det är lättare när man håller ihop. Hjälper varandra. Han har hört att det

finns läkare och forskare i De Levandes Land.

De har hittat ett botemedel mot zombierna. Man kan bli frisk. Även om man har blivit biten.

Det låter som ett paradys. Om det är sant, alltså.

Krille kom hit ihop med Juan. Ett av de andra gatubarnen. De flydde genom stadens kloaker.

Det är en av stadens farligaste platser. Där finns bara råttor och zombier. Men Juan stannade kvar där nere. Han trodde inte på De Levandes Land.

Han sa att det bara var en dröm. En saga. Något som inte finns i verkligheten. Därför skildes de åt.

Men Krille tror på det. Han måste tro på De Levandes Land. Annars finns det ingen mening. Inget hopp.

– Ur vägen! ropar Krille. Här kommer linje 666!

Det går rykten om en plats utan levande döda. Någonstans vid havet där de sista överlevande klarar sig.

Krille har kämpat sig igenom staden och ut till kusten. Nu är han äntligen framme. Men han är helt ensam och det vimlar av zombier ...



JAG KOMMER
ATT DÖ HÄR.

Art nr 432939

ISBN 978-91-7543-293-9



www.hegas.se

Hegas

