



CAMILLA JÖNSSON

# VARGTIMMEN



Hegas



# VARGTIMMEN

av Camilla Jönsson

Hegas



# INNEHÅLL

|                    |    |
|--------------------|----|
| 1. HUNGERN .....   | 11 |
| 2. FULLMÅNEN ..... | 15 |
| 3. VARGEN .....    | 23 |
| 4. JAKTEN .....    | 26 |
| 5. TYGET .....     | 32 |
| 6. LÖGNEN .....    | 37 |



# 1. HUNGERN

– Gå inte ut i kväll.

Ina brydde sig inte om sin mamma. Inte en chans att hon missade festen i kväll. Fullmåne eller ej.

Det var hennes bästa väns födelsedag. Men där fanns också en annan person som hon gärna ville träffa. En väldigt speciell person.

– Jag ska vara försiktig, lovade hon och tog på sig skor och jacka. Mamma stod i hallen och såg på. Hennes gula ögon var oroliga.

- Du måste vara hemma i tid.
- Jag ska, jag lovar. Ina log. Jag har gjort det här förr, mamma. Det går bra.



Ina drog fingrarna genom sitt hår. Svart, brunt och blont i en enda röra.

Hon var född med den färgen. Vargfärgen. Det gick i släkten, precis som de gulbruna ögonen. Men nästan alla trodde att hon färgat det. Ina hade tröttnat på att förklara att det inte var så.

Dessutom var det bra att ingen visste. Det var hennes hemlighet, att hon inte var som andra.

Hon plockade upp sin väska och gjorde sig klar att gå.



– Vi är i Hannas sommarstuga. Ring om det är något.



Festen hade just börjat då Ina kom dit. Grillen var tänd och det luktade kol och rök. Inas bästis Hanna mötte henne i dörren och gav henne en kram.

– Kan du hjälpa mig med maten? bad Hanna.

– Visst.

I köket låg grönsaker som skulle hackas. I en skål låg köttbitar. Det skulle bli grillspett.

– Vi gör hälften vegetariska och hälften med kött, sa Hanna. Då räcker det säkert åt alla.

– Jag kan fixa grönsakerna, sa Ina.

Hon plockade upp kniven och skar allt i bitar. Det kurrade i magen. Varför hade hon inte ätit innan hon gått hemifrån? När det var fullmåne var hon alltid extra hungrig.

Köttbitarna låg där och luktade. Det gjorde henne ännu hungrigare. Ina vände sig bort från dem. Försökte tänka på annat.

## 2. FULLMÅNEN

En timme senare var det fullt med folk i stugan. Sommarkvällen var varm och mild.

På altanen satt folk och pratade, eller dansade till musiken. I träden bredvid hängde lampor i olika färger. De gav platsen ett magiskt sken.



Ina stod en bit bort och såg på. Hon hade inte ätit något kött, trots att hon ville.

– Gå inte ut ikväll.  
Ina brydde sig inte om sin mamma.  
Inte en chans att hon missade festen i kväll.  
Fullmåne eller ej.

Det var hennes bästa väns födelsedag. Men  
där fanns också en annan person som hon  
gärna ville träffa. Anton.

*Bara vargen inom henne inte vaknade ...*

Hegas

Art nr 432717

ISBN 978-91-7543-271-7



www.hegas.se

