

Illustrationer av Jonna Björnstjerna

Spökspanarna



•••••

Annika Widholm

Hegas

Spök- spanarna

av Annika Widholm

Illustrerad av Jonna Björnstjerna

Hegas

SPÖKET PÅ BIBBLAN

Hela klassen är på bibblan. Malvas kompis Hanna springer in bland hyllorna. Malva följer efter. Fast inte lika snabbt. För ingen är så snabb som Hanna.

– Låna en bok var. Och inget spring, säger deras lärare Peter bakom dem.

Hanna och Malva letar böcker tillsammans.

En äldre tjej kommer fram till dem. Hon har långt svart hår i toviga flätor.

– Så frisy ska jag också skaffa mig, viskar Hanna.

Tjejen är bibliotekarie. Det är ett långt ord, så de kallar henne bara för tjejen.

– Vad vill ni läsa? undrar tjejen.

– Äh ... kanske nåt spännande. Om spöken, svarar Hanna.

Tjejen visar dem några spökhistorier.

– Här har vi vålnader, zombies, varulvar och vampyrer.

Tjejen slår ut med ena armen för att visa. Hanna drar ut en stor bok.

– Wow! utbrister hon.

På framsidan syns ett monster. Röda ögon och stort gap. Malva ryser till. Hon vill läsa något annat. Kanske en bok om djur. Eller om kärlek.

– Här finns massor av rysare. Bara att välja. Fast det läskigaste spöket finns på riktigt. Här på bibblan, säger tjejen.

– Va, är det sant? utbrister Malva.

– Har ni inte hört talas om spöket på bibblan?



SPÖKSPÄNING

– För mer än 100 år sedan fanns här en elak bibliotekarie. Som fortfarande är kvar. Trots att hon inte lever längre, berättar tjejen.

Malva flämtar till. Hjärtat slår snabbare.

Tjejen fortsätter:

– Det sägs att hon letar efter en bok. Att hon inte kan få ro i graven förrän hon hittat den. Jag har själv hört det. Knarrande steg. Utan att nån var där.

– Har du aldrig sett nåt? undrar Hanna.

Tjejen skakar på huvudet.

– Nej, men andra har det. En mörk figur, klädd i lång svart rock. Och med ... med spindelnät över håret.

Malva ser sig om över axeln.

– Ska vi gå ut en stund? frågar hon
Hanna.

Hon hör själv hur skrämmd hon låter.

Hanna bläddrar lite till. Sedan sätter hon
tillbaka boken.

– Okej, vi går ut en stund.

Ute är det kallt. Vinden sveper runt löv
och skräp. Från gatan hörs ljud från bilar.
Luften luktar avgaser.

– Ska vi gå in igen? undrar Hanna.

Malva nickar.

Till vänster ligger rummet de kom från.
Rakt fram finns en bred trappa av sten.

– Kom! Vi går upp dit och spökspanar,
säger Hanna.

– Men ... säger Malva.

Hanna är redan på väg. Hon vinkar till Malva att följa efter.

MYSTISKA SAKER

De kommer in i en stor sal.

– Ännu fler böcker!

Malva tittar på hyllorna. Så ser hon något annat också. En trälåda. På en lapp står det: ”UPPHITTAT”.



Det sägs att det spökar på bibblan.
Malva och Hannas klass är där för att låna
böcker. Helst vill Malva läsa om kärlek
eller djur, men kompisen Hanna vill spana
efter spöken. Malva följer med henne.
Upp på den gamla vinden och genom
dunkla korridorer. De hör steg bakom sig.
Sedan slocknar ljuset.



Hegas

Art nr 432496

ISBN 978-91-7543-249-6



www.hegas.se

