

# PIG



och de  
knäppa  
kallingarna

Barbara Catchpole



Hegas



**P I G**

och de

knäppa  
kallingarna



av Barbara Catchpole

*Illustrerad av metaphrog*

**Hegas**



# Jag är tillbaka

Hej, här är jag igen. Det är jag, Pig!

Jag vill berätta något som hände mig häromdagen.

Jag hade inga byxor på mig i skolan. (Jag menar

alltså kalsonger,

kallingar, fillingar

eller vad du nu

kallar dem.)



Kuratorn på skolan tyckte att jag borde åka på

en surfing-semester för att jag inte hade några

kallingar. Fatta! Jag vet inte varför. Vuxna kan

vara så konstiga.

När man surfar åker man till havet. Där balanserar man på en bräda på en stor våg. Som i början av Bond-filmen "Man lever bara två gånger" eller tv-serien "Hawaii 5-0".



Jag känner mig som James Bond - fast rödhårig, förstås.

Mamma sa att jag var

"en liten rackare med tur"

och att jag

"förtjänade ett kok stryk och inte en semester."

Men då sa hon:

"Någon i det här huset kunde ju få åka på semester."

och

"Det är i alla fall gratis."

och

"Om de kände dig skulle de inte ta med dig någonstans. Utan hand-bojor och en elchock-pistol."



Och

"Då får ju i alla fall VI lite lugn och ro."

och

"Vi flyttar innan han kommer hem igen."

Du får inte tycka illa om mamma. Hon säger bara "ett kok stryk" för att det var så HENNES mamma sa.

Men mamma kan hitta på hemska straff. En gång fick jag skura köksgolvet med en gammal tandborste.





Nu vill jag berätta om de mega-pyntade trosorna.  
Och hur jag vann en surf-semester för att jag  
hade dem på mig. Men först ska jag berätta om  
min dö-trista familj så du vet vilka vi är.

## Mamma

Mamma går på kvälls-kurs i keramik.

"Jag kan inte bara sitta här och vara snygg.

Jag måste ut och träffa folk."

Jag hoppas hon träffar många trevliga människor,  
för hennes keramik suger.

Farmor sa att hon hoppades mamma skulle träffa en rik snubbe som blev kär i henne. Då kunde han köpa oss ett stort hus i ett fint område. Och farmor kunde åka taxi till bingon varje dag.



Jag sa att hon kanske skulle träffa Johnny Depp. Men farmor trodde inte att han gick på kvälls-kurs i keramik i Kolköping. Han går nog på kvälls-kurs i Hollywood.



Mamma hoppas nog också, för vi har inte så mycket pengar just nu. Pappa har stuckit. För att spara pengar köper mamma billiga vita bönor. De smakar äckligt och såsen är tunn som vatten.

Jag hoppas att hon blir bättre på keramik. Nu tar hon bara hem fula ler-klumpar.



Peter Ian Green, som kallas PIG, är tolv år, har rött spretigt hår, utstående öron och är liten för sin ålder. Han bor med sin mamma, som är stor för sin ålder, sin storsyster och lillebror.

Pig ska klä på sig och gå till skolan. Men han hittar inte sina kallingar. Han blir tvungen att ta på sig sin systers glittrande, rosa DRAMA DIVA-trosor.

Men det blir kris när klassen ska ha idrott. Pig har ingen lust att byta om ihop med Kevin Mobbelin och hans gäng.

Hur ska Pig göra för att inte behöva visa sina knäppa kallingar för hela klassen?



Art nr 432236

ISBN 978-91-7543-223-6



www.hegas.se