



MYSTERIET MED TOMTERÅNARNA



Torsten Bengtsson



Hegas

Böcker i serien SPLEJ:

Mysteriet på kyrkogården (2015)

Mysteriet med tomterånarna (2015)



MYSTERIET MED TOMTERÅNARNA

av Torsten Bengtsson

Illustrerad av Katarina Strömgård

Hegas

INNEHÅLL

1. En kväll på stan	11
2. Ensam i mörkret.....	17
3. Fotspår i snön	27
4. På spaning.....	37
5. En hemsk värld	47
6. Ester har bevis	59
7. Sändning pågår	69
8. Början på ett slut	75

EN KVÄLL PÅ STAN

Det är en sen kväll i december. Snön faller och på torget är den stora julgranen tänd. Utanför en butik står två utklädda tomtar. De har masker för ansiktet, röda luvor och tomtekläder. De spanar in i butiken. Där står en pappa och en flicka. De väljer lösgodis. Vid kassan sitter en ung tjej och tittar i sin mobil.

– Vi skiter i det. Jag vill inte, säger den ena tomten.

– Tänk på att vi är skyldiga pengar. De slår ihjäl oss om vi inte betalar, svarar den andra tomten.

– Men tänk om vi inte får några pengar.

– Vi måste låta arga, fortsätter den andra.

När pappan och flickan kommer ut från

butiken väntar tomtarna en stund. Sen tar en av dem fram en kökskniv och den andra en säck.

– Nu gör vi det! viskar en av dem.

– Tänk om polisen kommer. Vad händer då?

– Lägg av! Kom igen!

De rusar in i butiken och skriker:

– Detta är ett rån! Hit med pengarna.

Tjejen i kassan tittar upp från sin mobil. Hon ser förvånat på dem. Två tomtar. Hon vet inte om hon ska skratta eller bli rädd.



– Jag har en kniv, skriker den ena tomten.
Han viftar med kniven framför tjejen.
Då förstår hon. Hon börjar gråta och
skriker:

– Låt mig vara! Ni ska få pengar!

Tjejen öppnar kassan. Hon tar fram
några sedlar och lägger på disken framför
tomtarna.

– Är det allt? undrar tomten med kniven.

– Nästan alla betalar med kort, förklarar
tjejen.

Tomtarna ser på varandra. Det här hade
de inte räknat med. Då säger tomten med
kniven:

– Vi vill ha cigaretter och snus.

Ett par minuter senare är tomtarna ute
på gatan igen. I fickan har en av dem några
skrynkliga sedlar och i säcken finns cigaretter,
snus och några askar med choklad.

De springer genom en park. Snön fortsätter att falla. Långt borta ser de två mindre killar. Annars håller folk sig inomhus.

När tomtarna ska springa över en gata kommer en bil i hög fart. Föraren tvärbromsar. Då får bilen sladd på den hala gatan. Den snurrar ett helt varv innan den stannar.



Föraren öppnar dörren och skriker efter dem:

– Förbannade tomtar. Se er för!

Tomtarna springer vidare utan att stanna. De kommer till ett område med små stugor. Runt varje stuga finns en trädgård. Nu på vintern är det ingen som är här. De öppnar en grind och går fram till en stuga. Bredvid ligger en vedbod. De lyfter av haspen, och går in. För att få lite ljus använder de sina mobiler. Snabbt drar de av sina tomtekläder.



– Detta är ett rån! Hit med pengarna!

Tjejen i kassan tittar upp från sin mobil.
Hon ser förvånat på dem. Två tomtar.
Tjejen vet inte om hon ska skratta eller
bli rädd. Men så ser hon att den ena tomten
har en kniv i handen. Då blir hon livrädd.

Vilka döljer sig bakom totemaskerna?
Varför är det så många rån i staden?

Killarna och tjejerna i SPLEJ har
trillat över ett nytt mysterium ...



Art nr 431888

ISBN 978-91-7543-188-8



www.hegas.se

Hegas

