

BENNI BØDKER

ZOMBIE CITY



DE DÖDAS STAD



Hegas

Benni Bødker

ZOMBIE CITY

De dödas stad

Bok 1

Illustrerad av Simon Bukhave

Översatt av Marie Helleday Ekwurtzel

Hegas

INNEHÅLL

Kapitel 1 Ensam i världen	9
Kapitel 2 Levande död	16
Kapitel 3 En pil i huvudet	22
Kapitel 4 Zombie-attack	29
Kapitel 5 En desperat plan	35
Kapitel 6 Människokött	42

1. ENSAM I VÄRLDEN

Krille ser sig noga om. Han är på sin vakt. Hela tiden klar att handla. Redo att fly. Springa för livet.

Men här är det ingen fara. Mataffären är övergiven. Allt är en enda röra. Kundvagnar och korgar står huller om buller. Varor har slitits ner från hyllorna.

Som om folk har flytt mitt under inköpsrundan. Krille har inte sett någon annan här. Han är helt ensam.

Luften är klibbig. Överallt luktar det ruttet. Det kommer från frysar och kylskåp. Det finns ingen ström. Allt är avstängt. Mjölken är tjock och sur.

Den frysta fisken är upptinad och stinker.

Krille vågar sig bort till en kyldisk. Tittar ner. Köttet är brunt. Ruttet.

Han ser något röra sig. Hoppas ett steg bakåt.

Men då förstår han vad det är. Det är inget farligt. Det är bara fluglarver. De kravlar runt i det ruttna köttet. Äter girigt.

– Då är jag ju inte helt ensam trots allt, säger han för sig själv.



Han vänder ryggen åt den äckliga synen. Vill gå vidare in i affären. Någonstans måste det finnas något han kan använda. Men han blir stående.

Det hörs ett plötsligt ljud.

Krille står stilla. Han blinkar inte ens. Vågar knappt andas.

Han har inget vapen. Han kan inte försvara sig om han möter någon.

Han fortsätter lyssna. Anstränger sig. Han vet att det kan gälla livet.

Men han hör inget annat än sitt eget hjärta. Det hamrar i bröstet på honom.

Han måste ha tagit fel. Han är fortfarande ensam. Ensam i den öde affären. Och ensam i hela kvarteret.

Det finns ingen annan än han någonstans.

Alla gator och torg är öde. Bilar och bussar står tomma mitt ute på vägen. Husen är övergivna. Det finns inget liv. Allt är tomt.



Krille går vidare i den stora affären. Han letar mellan hyllor och diskar. Här finns allt. Men det ligger huller om buller.

Elektronik och kläder. Grytor och parfymer. Allt är slängt som om folk gripits av panik och flytt.

Han går vidare. På en disk ser han en klocka. Han tar upp den. Det liknar guld. Den kan vara värdefull.

Men så slänger han den ifrån sig. Sådant behöver han inte längre. Varför skryta med en fin klocka? Det finns ändå ingen att skryta för.

Och pengar har inget värde längre. Mat och dryck och vapen. Det är det enda som är värt något.

Men så börjar Krille ändå rota i sakerna. Bland de andra dyra sakerna får han syn på en GPS. Han tar ut den ur förpackningen.

Den är helt ny. Av senaste modell.

Efter den stora katastrofen är Krille helt ensam. Tror han. En dag vågar han sig ut ur sitt gömställe. Ut i den öde staden för att leta efter mat. Men han är inte den enda som vill ha något att äta. Där finns också de levande döda ...



**DET ÄR DE DÖDA
SOM STYR NU!**

Art nr 431499

ISBN 978-91-7543-149-9



www.hegas.se

Hegas

