

BENNI BÖDKER

ORION

DEMONAZ
FÄLLA



ILLUSTRERAD AV PETER SNEITJERG



Hegas

BENNI BÖDKER

ORION

**DEMONAZ
FÄLLA**

Översatt av Marie Helleday Ekwurtzel

Hegas

INNEHÅLL

1. Tre år tidigare ...	5
2. Två bomber kvar	14
3. Demonaz fälla	20
4. Tagen av polisen	30

1. Tre år tidigare ...

Från toppen av masten ser jag ut över havet. Det syns inga fartyg någonstans. Ingen hjälp i sikte.

Men jag behöver ingen hjälp. Så klart att jag kan klara av ett gäng pirater själv. Ensam mot ett helt rövarband är inga problem. Inte för en superhjälte.

– Nu är du fast! skriker en pirat. Du kommer inte undan!

Jag klamrar mig fast vid masten. Piraterna är maskerade och har vapen. AK 47:or. Maskinpistoler. Bazookas. Knivar. Flera olika sorters dödliga vapen.

Några pirater står på fartygets däck. Två av dem siktar på mig med sina vapen.

– Tror ni att jag har flytt? frågar jag.
Att jag har klättrat upp hit för att jag är
rädd för er?

Jag skakar på huvudet.

– Då känner ni inte Orion!

Jag drar min harpun. Tar fram ett par
kast-stjärnor. Och så släpper jag greppet
om masten.

Jag hoppar.

Piraterna har ingen aning om vad jag
tänker göra. Jag utnyttjar deras förvirring.
Innan de hinner göra något har jag redan
kastat mina vapen emot dem.

Kast-stjärnorna träffar två av piraterna.
De andra skjuter efter mig.

Men jag har redan hunnit fälla två
pirater till genom att landa ovanpå dem.
De är helt utslagna.

– Någon som vill försöka fly? undrar
jag.



Så skjuter jag med min harpun mot en pirat som står framför mig. Den träffar honom rakt i bröstet.

Han slungas bakåt. In i de två sista piraterna. De försöker försvara sig, men trasslar bara in sig i linan av stål. Till slut kan de inte röra sig.

Jag tar ett par steg tillbaka. Kliver upp i en livbåt. Tar fram min pistol och min stunner.

– Någon annan som vill lära sig en läxa? ropar jag.

Jag ser mig omkring. Piraterna ligger utspridda på däck. De är utslagna. Eller också vågar de inte resa på sig. Vågar inte göra motstånd.

De har slängt ifrån sig sina vapen. Gett upp.

Och nu börjar folk applådera. Vissla och ropa. Av glädje. Det är passagerarna

på fartyget. De vågar sig fram från sina gömställen.

De var ute på en kryssning när fartyget överfölls av pirater. Piraterna krävde en lösensumma. Flera miljoner för att släppa passagerarna.

Ingen vågade göra något. Varken kustbevakningen eller polisen. Alla var rädda för piraterna. Alla utom jag.

Nu står alla passagerarna uppe på däck. De hyllar mig som en hjälte. Jag har räddat dem.

Jag hoppar ner från livbåten. Kollar att all min utrustning är på plats. Redo att ge mig av igen nu när uppdraget är klart. Jag behövs säkert någon annanstans.

Men just då hör jag ett vrål bakom mig. En röst som låter som om den kom från helvetet. Djup och brutal. Och samtidigt retsam. Hånfull.

**HAN MÅSTE
STOPPAS TILL
VARJE PRIS**

För länge sen fanns det många superhjältar.
Nu finns det bara en. Hans namn är Orion.

Han måste stoppa Demonaz.
Hindra honom från att spränga
tunnelbanan i luften.

Men alla är ute efter Orion.
Han kan inte lita på någon
annan än sig själv.



Art nr 431307

I SBN 978-91-7543-130-7



9 789175 431307

www.hegas.se

Hegas

