

BENNI BÖDKER

# ORION

DEN SISTA  
SUPERHJÄLTEN



ILLUSTRERAD AV PETER SNETJBERG



Hegas



**BENNI BØDKER**

# **ORION**

**DEN SISTA  
SUPERHJÄLTEN**

Översatt av Marie Helleday Ekwurtzel

**Hegas**



# INNEHÅLL

1. Ett år tidigare ...	5
2. Demonaz är tillbaka	13
3. Bomber i skyskrapan	20
4. Nedräkning	28
5. Död eller levande	34



# 1. Ett år tidigare ...

Demonaz öppnar munnen. Hans galna blick genomborrar mig.

Jag hinner inte göra något innan han spyr ut ännu en eldslåga.

Jag kastar mig åt sidan, men tappar fotfästet. Känner värmen från hans eld. Snabbt sträcker jag ut en hand. Får tag i en stolpe.

– Gillar du mina kyssar? ropar han.  
Vill du ha fler?

Han vänder sig om och spyr ut eld igen. Den här gången träffar han min kind.

Jag skriker av smärta. Känner med ena handen att kinden blöder.

Vissa tycker att Demonaz ser löjlig ut med sin röda dräkt och de små

djävulshornen. Men bara några få har kämpat mot honom och överlevt.

Jag har varit på jakt efter honom länge. Men nu är jakten slut. Idag blir allt avgjort.

– Du behöver kylas ner! ropar jag.

Och så hoppar jag upp. Kastar mig emot honom. Träffar honom i sidan med min stunner. Demonaz vrålar av smärta. Han tappas greppet. Fallor. Men han riktar ett slag mot mig.

Jag tappas mitt vapen. Mitt sista vapen. Och så ser jag på Demonaz som har landat under mig.

Vi befinner oss på den stora bron som binder ihop Megapolis med fastlandet. Högst upp. Jag håller i mig hårt.

Regnet piskar ner på oss och det blåser en hård vind. Om man tappas greppet far man iväg.



Och går mot en säker död.  
Superkrafter eller ej.

– Spelet är slut, säger Demonaz.

Han hänger precis under mig. Jag tror inte att han kan komma åt mig. Ändå flyttar jag mig ett par steg.

Det finns inte mycket plats att röra sig på. För sent inser jag vad han tänker göra.

Han släpper taget. Kastar sig bakåt. Vänder i luften och landar på bropelaren framför mig. Han sparkar mot mig.

Han har skråmor i ansiktet, precis som jag. Våra dräkter är trasiga. Våra vapen förstörda. Vi har kämpat hela dagen. Ingen av oss har mycket krafter kvar.

Men Demonaz spark känns ändå som en kanonkula i magen.

Jag flämtar till och kastas bakåt.

Träffar bropelaren. Sjunger ned.

Lyfter upp armarna för att försvara mig, men Demonaz är redan över mig.

– Jag sticker nu, säger han. Nästa gång vi ses blir i helvetet!

Långsamt öppnar han munnen.

Tänker grilla mig. Jag blundar. Vill samla mina sista krafter.

Jag vet att det är han eller jag. Fast egentligen handlar det om mycket mer än bara han och jag.

Jag måste besegra honom eller dö. För om jag inte vinner blir hela Megapolis hans offer. Han kommer att slå sönder hela staden. Plundra allt. Ta makten över allt.

Och om det inte vore för mig skulle hans planer redan ha lyckats. Då hade alla varit slavar under Demonaz nu.

– Adjö, säger han.

Jag ser elden som i slowmotion. Den väller ut ur honom. En enorm eldslåga. Den blir starkare och starkare. Som en explosion.

Om elden träffar mig är jag körd.

Men jag har samlat kraft. All den väldiga kraft som finns i min kropp.

Jag kastar mig åt sidan. Ut i tomma intet. Vänder i luften och flyger tillbaka mot Demonaz.

Han hinner vända sig om. Men det är för sent. Jag har redan riktat en spark mot honom.

Hans eld nuddar vid mig. Men det är ingenting. Jag märker det knappt. Lite varmt, bara.

– Ledsen, säger jag. Du har format ditt eget öde.

Det är som om Demonaz vacklar en sekund. Så ramlar han åt sidan.

**NÄSTA GÅNG VI SES  
- BLIR I HELVETET!**

För länge sen fanns det många superhjältar.  
Nu finns det bara en. Hans namn är Orion.

Helst vill han bara vara  
en helt vanlig pojke.

Men vad har man för val  
när man har unika krafter?

Hegas

Art nr 430898

ISBN 978-91-7543-089-8



9 789175 430898

[www.hegas.se](http://www.hegas.se)

